



1. September 2002.

Dagen hvor due og andejagten starter. Poul og jeg havde aftalt at tage op på vores jagtrevir i Østervrå. Der var, som der har været det meste af sensommeren, et dejligt solskinsvejr, og det var ikke med de bedste forhåbninger at vi tog af sted. Da vi kom derop, gik vi rundt på vores revir og kikkede efter skovduer. Der var også en hel del som fløj rundt, men der var ikke nogen som kom i nærheden af os, vi besluttede derfor at gå ned i den lille mose, for at se om der skulle være en and dernede. Det viste sig, at der var blevet drænet således at vandet kunne løbe væk, og det ved enhver jæger jo, at det er ikke godt for vandspejlet i mosen. Der var en enkelt krikand dernede som Poul nedlagde i et flot skud. Vi tog derefter ud på et par andre stykker som vi har i området, men her var der ikke noget at komme efter. Så til sidst kørte vi ned til et sted som bliver kaldt for fasterens hus, hvor der er en ret så stor sø, den viste sig fra den bedste side denne dag, for der lå en del gråænder i den. Vi sneg os på bedste vis ned til den og det lykkedes Poul og jeg at nedlægge otte gråænder, hvilket vi ikke har oplevet før fra denne sø, så vi ser frem til næste gang vi skal derop.

Da vi kørte hjem, var der en af vores jagtkammerater som ringede, for at høre hvordan vores dag var gået, dette kunne vi jo så fortælle ham og vi fik hans oplevelser på dagen også, han havde også været på jagt med en kammerat. De havde skudt tre ænder og var på vej hjem, da der pludselig landede fem ænder på vejen, som blev påkørt af den bil som kørte lige foran dem. Bilisten fortsatte uanfægtet og der flagrede tre ænder rundt, som havde brækket diverse lemmer, (de to var kørt helt i smadder) vores jagtkammerat gjorde det eneste rigtige i den situation, standsede bilen og lod hunden apportere de tre endnu levende ænder, som flaksede rundt omkring på kørebanen. Dette viser at der er flere forskellige måder at få vildt i gryden på. Et stort knæk og bræk til jer alle i den tilstundende sæson.

Med jægerhilsen
Jørgen Balsler Jakobsen.

En oplevelse fra den barske natur Søndag d.11-08-2002.

En oplevelse fra den barske natur ved vores hjem Mejseskassen som er beliggende ved Torstedlund skov klokken var vel ca 13.00 vi havde lige spist frokost og Else var gået ind med de sørgelige rester af frokosten, da jeg hører noget voldsomt inde fra skoven jeg lytter spændt på om der sker mere og lige da Else kommer ud igen lyder der et halvkvalt bræ fra skoven da jeg er barfodet hopper jeg i et par gummestøvler og løber efter lyden 20 meter fra huset ser jeg mikkel som er en stor ræv ligge og holde på halsen af et rålam fra sidste år til alt held har han fat fra ryggen og er ikke i stand til at bide igennem vi er ca. to til tre meter fra hinanden men først da jeg springer ned fra stendiget slipper han lammet som hurtig springer op og løber tæt forbi Else som er gået over diget tættere på huset mikkel derimod er så fræk at han bliver stående ca. fem meter fra mig og først da jeg løber hen imod ham løber han sin vej, vi fulgte nu vejen som lammet løb, det var tilsyneladende uskadt, men er nok noget rystet af oplevelsen vi andre en oplevelse rigere glade da vi sidste år oplevede at ræven tog et lille lam lige bag vores hus det var mørk og vi hørte dengang kun skriget og så blev alt stille.

Hilsen Jørn



Generalforsamling

Tirsdag den 8. oktober 2002 kl. 19.00 i Jægerhuset ved Gigantium med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af hundeudvalg
7. Valg af riffeludvalg
8. Valg af repræsentanter til førstkommende regionsmøde
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningen vil være vært ved en kop kaffe samt smørrebrød efter generalforsamlingen.

Jagtprammene

Foreningen indkøbte i 1999 en skydepram, som foreningens medlemmer kunne låne. Der er mulighed for, hvis man er uøvet i at bruge en skydepram, at følges med en meget erfaren pramjæger, som vil vise og fortælle hvordan man gebærder sig.

I 2000 købte foreningen yderligere en pram samt en trailer, så det nu er muligt for to jagtkammerater at følges ad på jagt. Jagtprammene er udstyret med det mest nødvendige udstyr: 2 stk svømmevest, 2 stk pagajer, 2 stk rygstøtter, 2 stk liggeunderlag, 4 stk anker m/rov, 2 stk anorakker og 80 stk lokkeænder.

Det eneste udstyr du selv skal medbringe er din termokande, samt masser af patroner.

Hvis du er interesseret i at låne prammene, skal du henvende dig til:

Tommy Pedersen, Hvorupgårdsvej 13, 9400 Nørresundby tlf. 98 29 71 46



2 9'08



2 9'02



552



Klubaften i Jægerhuset

Foreningen holder klubaften i Jægerhuset den anden tirsdag i måneden. Klubafterne kan bruges til mange forskellige aktiviteter bl. a er der medlemmer som har efterlyst et knivkursus, hvor vi skal prøve at lave en jagtkniv helt fra bunden. Der er også mulighed for at vi laver vores egen skæfteolie til billige penge eller har du mere lyst til at lave din egen geværrem, patronpung eller noget helt tredje – så mød op i Jægerhuset den 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 og fortæl om dine ønsker.

Foreningen er på klubafterne vært med en kop kaffe, og der kan købes øl og vand.

OBS! I oktober, er klubaften aflyst p.g.a. generalforsamling den 8.

Henrik Terp

Kytterne

Husk at det stadig er muligt at indløse kort til foreningens strandjagtsareal Kytterne som er beliggende ved Ryåens udløb i Limfjorden.
Prisen for et Kytterkort er stadig kr. 200,00. Flere oplysninger kan fås hos kassereren.



Hvilken debut som bukkejæger

Bukkejagten 2002 vil Lars Nørgaard nok sent glemme, dels er det hans første sæson som bukkejæger, men hvilken debut – 2 kanonflotte bukke i den første sæson, her er Lars's beretning om buk nr. 2 – se også billede og læs hans historie om den første buk i sidste nummer af Omegnsjægeren.

Stor dag i den lille lysning

Jeg havde lige en dag, hvor jeg kunne komme på jagt.

Jeg tog ud til min lille lysning. Jeg var på post kl. 5.00 og allerede fra starten var der masser af aktivitet i lysningen. Jeg så hare, fasan, skovduer og mange små fugle. Da kl. var 7.15 kom bukken gående ud i lysningen. Den forsvandt hurtigt bag ved nogle små grantræer. Da den kom frem igen var det med retning mod skoven, så det var med at være hurtigt. Den blev ramt skråt forfra på ca. 50m. Den faldt hvor den stod så det var nemt at finde bukken efter jeg var kommet frem fra min post. En rigtig god dag at afslutte min sommerbukke jagt 2002

Nu er det sidste chance i år for at få indskudt riflen i Hvorup under Aalborg og omegns jagtforenings ledelse, samt muligheden for at deltage i pokalskydningen. Der har ikke været ret mange i år der har skudt til pokalen og de resultater der er til dato er ikke ret gode så muligheden for at erhverve pokalen lørdag den 12 oktober er ret gode.

Vi har banerne om formiddagen hvor der vil være mulighed for at prøve næsten alt.

Over middag overtager Jægerforbundet banerne til tvungen riffel prøve og vores erfaring er den, at de skytter der har været der om formiddagen og fået en god og kyndig vejledning af vores dygtige instruktører, de vil også klare sig bedst til den tvungne prøve.

Jeg har mange gange set jægere der skal op til prøven komme i så god tid, at de har haft rig mulighed for at træne sammen med os, men har valgt at sidde og se på og vente til prøven.

Mange af disse jægere har bitterligt fortrudt at de ikke tog imod tilbudet, da det viste sig at kikkerten sad løs eller forskæftet klemte eller de har forkert ammunition med, eller de var bare sikker på sig selv for sidste år kunne riflen godt ramme og en af kammeraterne har lige skudt den ind, eller den er lige hentet hos våbenhandleren som har prøveskudt riflen.

Ikke for at prale men Aalborg har med næsten 100% sikkerhed de bedste instruktører i hele landet og de er alle sammen selv godt skydende og ved, hvad det her går ud på.

Så hvis du ikke længere gider, at rejse fra den ene tvungne riffelprøve efter den anden, så kom til Aalborg og Omegns jagtforening skydedage og få lært at skyde en gang for alle.

På riffeludvalget vegne

Poul Jacobsen

Indlæg til Omegnsjægeren

Husk at melde flytning.

Såfremt du ikke vil have afbrydelser i modtagelse af Omegnsjægeren eller Jæger, er det vigtigt at du hurtigt melder flytning.

Du kan ringe, skrive eller emaile til mig, så skal jeg nok sørge for at beskeden går videre til Jægerforbundet.

Kasserer Benny Sørensen.

Ajourføring af medlemslisten

Da jeg gerne vil have ajourført foreningens medlemsliste, vil jeg opfordre alle til at kontrollerer adressen bag på Omegnsjægeren og Jæger, og såfremt der er fejl kontakte mig på tlf., med brev eller email.

Kasserer Benny Sørensen

Husk at tilføje min mail adresse på side 3 i Omegnsjægeren.

Det var det jeg lige kunne finde på

Hilsen

Benny Sørensen

Passer dit gevær til dig

Ellers er det tirsdag den 22-10 2002. kl 19.00 at vi igen har besøg af

Jørn Brasholdt fra Jægerhuset i Hjørring

som vil tage mål af dig og dit gevær og samtidig kan fortælle dig hvad der evt. er galt og hvordan det kan rettes, det eneste du skal gøre er at møde op denne aften have dit gevær med Der vil blive trukket lod om omkostningen ved rettelse af et gevær måske er du den heldige; men under alle omstændigheder tjener du ved det, nemlig at du får at vide om dit gevær passer til dig og om det skal rettes. Mød op til en hyggelig aften hvor vi som sædvanlig er vært ved kaffe og blødt brød.
Husk jagttegnet hvis du skulle blive stoppet undervejs.

Hilsen Jørn











Omkring skydevognen.

Lørdag d. 17 August havde Aalborg og Omegns jagtforening lavet en dag med skydevognen, som vi også havde sidste år. Der var mange opfordringer til at gentage dette, og det gjorde vi så. Desværre var der ikke ret mange som meldte sig til og det viste sig at vi kun kunne lave et hold om formiddagen. De som mødte op gav udtryk for at de havde haft en god og udbytterig dag, og havde lært en del omkring deres evner og begrænsninger med hensyn til at skyde med haglbøsse. Vi har i bestyrelsen diskuteret forløbet omkring denne dag, og er blevet enige om at flytte dagen næste år hen til engang i September.

Med jægerhilsen
Jørgen Balsler Jakobsen.

Som I måske husker, var premieredagen noget særligt for mig sidste år, da jeg skød omkring 25 duer. Man håber selvfølgelig altid på en gentagelse, og som det fremgår af de 3 billeder fra i år, er resultatet noget af det samme som sidste år.

Dagen startede med, at jeg stod op kl. 04.00, drak kaffe og tog af sted. Jeg var på plads ca. 04.50, 7-8 minutter før "åbningstid". Præcis kl. 05.05 kom der en gråand imod mig, som jeg skød. Det var det første skud i sæsonen, og en træffer. Det tydede på succes den dag.

Omkring kl. 7 havde jeg skudt 10 ænder, og solen var på vej op, så jeg tænkte, at jeg hellere måtte sætte mine lokkeduer op inden der kom nogen, men da jeg kom derhen, hvor jeg havde efterladt dem, var pladsen optaget. Så flyttede jeg mig, og satte jeg lokkerne op ca. 75 meter derfra. De 3 første skud var træffere, men så kom der nogle gevaldige huller i luften derefter. Jeg var oppe i bilen efter patroner og anden ammunition (øl) 3 gange i løbet af dagen.

Kl. 3 tog jeg hjem, dels fordi jeg ikke rigtig gad mere, men jeg havde også en anden aftale om aftenen, hvor jeg også skød nogle ænder.

Efter en begivenhedsrig dag, var både jeg og Mille godt brugte.

Venlig hilsen
John Nielsen